

Beste kinderen,
Beste ouders,

Welkom in het derde leerjaar!

Het derde leerjaar a van meester Marc en juf Nathalie telt 23 kinderen. Juf Sofie van 3b heeft 22 leerlingen. Juf Ilse en juf Nathalie steken in beide klassen een handje toe.

Boeken graag zo snel mogelijk kaften. Breng telkens een etiket aan met de naam van uw kind erop en de titel van het boek. Bijvoorbeeld: "Miep Dekkers - Tijd voor Taal - 3a".

Kan ten laatste maandag 10 september iedereen daarmee in orde zijn? Let op; boeken die nog niet konden gekaft worden, moeten wel telkens mee terug naar de klas worden gebracht. We zullen ze immers al gebruiken.

Wilt u alstublieft het kaftpapier **NIET** aan het boek zelf vastplakken!

Wat hebben we nog nodig?

In principe niets, want de schoolbenodigheden in het basisonderwijs worden gratis verstrekt.

Niettemin staat het iedereen vrij eigen schrijfgerei, kleurpotloodjes, verfdoo's, enz. te gebruiken. Maar noodzakelijk is dat niet; de kinderen kunnen het immers op school krijgen.

Toch vragen we te zorgen voor het volgende:

- Een pennenzak voor op de bank.
Daarin bewaren de kinderen hun schrijfgerei, maar ook hun schaar, lijmstift, gom, ...
We willen echt een **ruim** model waar alles los ingestopt kan worden. Géén plat etui met elastiekjes voor elk potlood.



- Een reservebalpen.
- Eén map met twee ringen, A4-formaat, met rugdikte van ongeveer 4 cm. Dat wordt de WO-map
- Eén map met twee ringen, A4-formaat, met rugdikte van ongeveer 8 cm. In die "verzamelmap" bewaren we al onze taken, huiswerkjes, oefenblaadjes, enz. tot het einde van het schooljaar in de klas.
- Stevig kaftpapier waarmee u alle boeken afdoende beschermt.
- Een eigen, persoonlijke "heen-en-weermap" is toch wel leuk: A4-formaat met kleppen en elastieksluiting.

Het is best nodig altijd een zakdoek op zak te hebben of een pakje papieren zakdoekjes in de boekentas.

Wij vragen tevens dat uw kind een doos papieren zakdoekjes meebrengt naar de klas.

Vergeet zeker ook niet op alle andere spullen de naam van uw kind te zetten: gymgerei (Zowel op zakje, T-shirt, broek en op elke pantoffel afzonderlijk! Het lijkt immers allemaal op elkaar.), boekentas, drinkbus, brooddoos, jas, zwemgerei, ...

We proberen onze boekentassen zo licht mogelijk te houden. Stop er alleen spullen in die ook echt nodig zijn. Alles wat we 's avonds thuis of in de studie niet nodig hebben, laten we gewoon in de bank zitten. Gymzakjes kunnen in de gang aan de kapstok blijven hangen.

Er is een infoavond voorzien op donderdag, 6 september om 19.30 u. U bent nu reeds uitgenodigd.

We hebben een klasweblog : <http://detandem3a.blogspot.com/>

Daar eens rondneuzen, geeft al een goed idee van wat wij in het derde leerjaar zoal uitspoken.

Het zou fijn zijn indien we van iedereen een e-mailadres zou krijgen, zodat we eventueel belangrijke brieven en/of mededelingen ook rechtstreeks kunnen versturen. Schrijf het aub. in de schoolagenda.

Mail meester Marc: marc.verschueren@detandem.net

Mail juf Nathalie: nathalie.proost@detandem.net

Mail juf Sofie: sofie.dedeken@detandem.net

Mail juf Ilse: ilse.delanghe@detandem.net

Nog wat bijkomende informatie:

Meester Marc werkt deeltijds voor 4/5. Juf Nathalie vult op vrijdag 1/5 in.

Telefoonnummer van onze vestiging Tandem 2: 03/440.51.19.

Tweemaal per week hebben we gymles: op dinsdag en op vrijdag.

We gaan terug zwemmen! We doen dat telkens op donderdagnamiddag van 14.30 tot 15.00 u. in een "pare" week. De eerste beurt valt op 20 september.

's Middags eten we in de klas. Keukenhanddoek als "tafelkleedje" is verplicht.

Kinderen kunnen in de studie blijven op maan-, dins- en donderdag van 15.45 tot 16.30 u. Ze kunnen daar hun huiswerk maken.

Wie nog later op school moet blijven, wordt naar de naschoolse opvang "De Woonboot" in Tandem 1 gebracht. Op woensdag en vrijdag gaan de kinderen voor de opvang meteen met de rij naar Tandem 1. Hetzelfde geldt als het personeelsvergadering is, want de studie gaat dan niet door.

De schoolagenda en de "heen-en-weermap" zijn belangrijke communicatiemiddelen tussen de school en thuis. Alle berichten, mededelingen, taken, lessen, opmerkingen, enzovoort, komen daarin terecht. Kijkt u ze dan ook dagelijks in alstublieft. Handteken de schoolagenda telkens na inzage of toch minstens wekelijks. In de agenda is plaats voorzien, zowel voor de leerkracht als voor de ouders, om met elkaar te communiceren. Maak er a.u.b. gebruik van indien u het nodig vindt.

Afkortingen in de agenda:

- H. Huiswerk
- X. Laten handtekenen
- A. Afgeven
- M. Meebrengen

Dingen die niet tegen 's anderendaags, maar pas tegen een latere datum klaar moeten zijn, worden met groen geschreven.

We verzamelen doorlopend tijdschriften om foto's te zoeken, in te knippen, enzovoort.

Voor ons eerste thema "Ik ben me er 1tje" hebben we er al meteen een pak nodig. We bedoelen echte tijdschriften zoals Libelle, Flair, Dag Allemaal, Knack, Humo, Story, ... Dus geen reclamefolders of kranten. Wie die heeft, mag ze het hele jaar door mee naar school brengen!

Ziezo, dan rest ons voorlopig niks meer dan "ons" (= kinderen, ouders, juffen en meester) een goeie start en een prettig, zinvol schooljaar toe te wensen!

Juf Sofie, juf Nathalie, juf Ilse en meester Marc